

**SE
OUDS
& GED
SEW
VLAANDEREN**

35^e Schilde

Inhoud

Inleiding	3
35e Scouts en Gidsen Schilde	4
Takken	6
Uniform	9
Stam	11
Mastworp	12
Jaartheme	13
Goed doel	14
kalender	15

Inleiding

Dit is het infoboekje van Scouts en Gidsen Schilde. Het is bestemd voor alle ouders, leden, leiding en andere geïnteresseerden van onze scouts. Wij willen er met dit boekje voor zorgen dat iedereen beter geïnformeerd is over het reilen en zeilen van onze groep. Je kan hier lezen wie de leiding is van welke tak, wat ons goede doel juist inhoudt, welke werkgroepen er zoal zijn, de juist afspraken over het uniform,... en nog veel meer.

Het kan natuurlijk altijd zijn dat er toch nog vragen blijven hangen. Aarzel dan zeker niet ons te contacteren!

Volgend jaar willen wij graag een nieuwe, verbeterde versie van die infoboekje uitbrengen. Als er dus iets is dat je nog mist, als er iets onduidelijk is, als er iets aangepast moet worden,... zijn wij heel blij met die feedback.

Veel leesplezier,

De groepsleiding

Marie



Roan



Wout



Michiel



Groepsleiding@scoutsschilde.be

35e Scouts en Gidsen Schilde

Wat is Scouts en Gidsen Vlaanderen?

*Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen
in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is,
in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op
voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen
in een rechtvaardige wereld.'*



Dit is de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarin dromen we luidop van een andere, betere wereld. We zoeken naar een manier van leven waarin we die droom kunnen waarmaken. Scouting is buitenspelen en samenleven. Het laat kinderen en jongeren de kans om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de samenleving.

Voor kinderen en jongeren als individu

Al doende leren kinderen en jongeren in scouting plezier maken, genieten, zichzelf kennen en aanvaarden. De eerste keer je eigen potje koken op kamp levert rauwe patatjes op, maar een paar jaar later ben je de chef-kok tijdens de kookwedstrijd. En wie echt niet van koken houdt, blinkt ondertussen uit in vuur maken, nieuwe tafelliedereren verzinnen of prachtige taferversiering maken.

Scouts en gidsen worden uitgedaagd om nieuwe dingen uit te proberen en problemen vindingrijk aan te pakken. Zo leren ze doorzetten en 'hun plan te trekken' en ontdekken ze wat ze graag en goed doen en wat juist niet.

In groep

Hoewel elk individu belangrijk is, haalt scouting zijn grootste kracht uit het spelen en leven in groep. Van bij de kapoenen krijgen scouts en gidsen kleine en grote verantwoordelijkheden. Door samen af te wassen en hout te sprokkelen, leren ze zich in te zetten en daarin vol te houden, ook als het wat minder leuk is.

Scouts en gidsen leren om hun zegje te doen en op te komen voor wie ze zijn en wat ze willen. Kapoenen twijfelen tussen 'Dikke Bertha' of 'tikkertje' spelen en givers maken ruzie over een toneelstuk of een tentoonstelling in elkaar boksen. Maar altijd is het een oefening in wederzijds respect en in de rijkdom van verschillen.

Dat is meteen de kortste definitie van een groep: naast het ik staat een ander. Door samen op pad te gaan, krijg je een spiegel voorgehouden. En wat je daarin ziet kan je ijdelheid strelen of je zere tenen bezorgen, maar het is altijd leerrijk. Je leert je eigen belangen al eens opzij te zetten voor het belang van de groep. Neem nu Pieter, hij haatte het altijd om zijn patrouille op sleeptouw te nemen op tocht, want dan kon hij zelf minder lol maken. Nu is hij met veel plezier groepsleider. Hij vindt het leven leuker als hij zich inzet voor anderen, zegt hij. Zo raken scouts en gidsen door het spelen en leven in groep betrokken op zichzelf, op de anderen en op de wereld.

Binnen de samenleving

In scouting luisteren, delen, aanvaarden en waarderen we of we proberen alvast heel hard om dat te doen. Sommigen noemen dat democratie. Die manier van samenleven en -werken draag je als gids of scout mee buiten de grenzen van je groep.

Thuis, op school, in je groep of in de bredere omgeving trek je je het lot van je omgeving aan. Kortom: door zich te leren inzetten voor de kwaliteit van de groep, leren scouts en gidsen ook hoe ze zich kunnen inzetten voor de kwaliteit van onze samenleving.

Daar zit meer achter dan het lijkt. Via scouting geven we kinderen en jongeren een hoopvol uitzicht op de toekomst, op een bestaan dat de moeite waard is. Het is onze overtuiging dat een democratische samenleving nood heeft aan eerlijke mensen die solidair zijn met anderen en zich daar voor inzetten. Via scouting helpen wij om 'deze wereld een klein beetje beter achter te laten dan we hem gevonden hebben'.

35^e Scouts en Gidsen Schilde

Onze Scoutsgroep ontstond in de jaren '40 in Schildebergen. Oorspronkelijk waren de meisjes (35^e Sint-Godelieve) en de jongensgroep (56^e Sint-Dominicus) afzonderlijke groepen. Doorheen de jaren werd meer en meer samengewerkt en zo komen we tot de huidige organisatie van onze scoutsgroep: kapoenen, jins en leiding zijn gemengd; alle andere takken hebben nog steeds met jongens en meisjes apart activiteiten. Jongens kunnen wel aan meisjes leiding geven en omgekeerd.

We komen (bijna) elke zondag samen om samen te spelen, ravotten, sjarren, babbelen, knutselen, koken,... We proberen ons programma zo gevarieerd mogelijk te maken zodat iedereen plezier kan beleven aan de scouts.

Onze vergaderingen vinden telkens plaats van half 10 tot 12u bij een halve dag, en van half 10 tot 17u bij een hele dag scouts. 1 keer per maand is het vrije zondag, dan rust iedereen even uit.

De harde kern van onze scouts is de leidingploeg, zij boxen elke zondag een activiteit in elkaar. Onze leidingsploeg bestaat uit 33 dolenthousiaste mannen en vrouwen tussen de 17 en de 22 jaar. Bij de takken verder in het boekje kan u info en contactgegevens van de leiding terugvinden.

Ten slotte hebben we nog een belangrijke mededeling want dit jaar is het een speciaal jaar voor onze scoutsgroep. We vieren namelijk ons **70 jaar** bestaan en deze gelegenheid willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom gaan we ons dit jaar extra inzetten om er een spetterend jaar van te maken, en een feestje bouwen hoort daar zeker bij. Verdere informatie wordt nog medegedeeld.

Takken

Kapoenen (6-8 jaar)

Het leven van een kapoen (1^e en 2^e leerjaar) is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken we samen met hen de wereld. De leiding gaat hierbij uit van de leefwereld van de kapoen, van wat hen boeit en aanspreekt. Samen spelen, knutselen, uitstappen maken, of de leiding volschilderen horen tot de activiteit van de kapoenen.

De kapoenen zetten hun eerste stappen in het spel van scouting. ...



Kapoenenleiding: kapoenen@scoutsschilde.be

Emma Bogaerts	2970 Schilde	0476 55 34 85
Cézanne Jacobs	2970 Schilde	0468 14 41 40
Axel Jacques	2970 Schilde	0479 37 95 49
Sebastiaan De Loecker	2970 Schilde	0468 22 70 53



Kabouters en Welpen (8-11 jaar)

De kabouters en welpen zitten meestal in het 3^e, 4^e of 5^e leerjaar. Ze houden van verkleedpartijen, nagels lakken of kampen bouwen, kattekwaad uithalen en leren sjoeren. Deze jongens en meisjes zijn op zoek naar vriendschap, naar avontuur, naar hun eigen plekje in de groep, ...

Jongens en meisjes zitten in verschillende groepen. Af en toe kunnen ze wel eens iets samen doen. Bij de kabouters en welpen wordt er gewerkt met patrouilles en nesten. Deze kleine groepjes zorgen voor een gezelligere en veiligere sfeer. Door het leeftijdsverschil kunnen de jongste kabouters en welpen leren van de ouderen, en kunnen de grootste kabouters en welpen al eens de leiding nemen over hun patrouille of nest.

Kabouterleiding: kabouters@scoutsschilde.be

Fien Dietvorst	2970 'S Gravenwezel	0496 28 86 07
Anna-Bo Nuyts	2970 Schilde	0495 88 86 84
Dries Bogaerts	2970 Schilde	0471 08 22 23
Ellen Bevers	2970 Schilde	0496 63 32 51

Welpenleiding: welpen@scoutsschilde.be

Louise Van Cakenbergh	2000 Antwerpen	0475 57 26 60
Lotte Dietvorst	2970 'S Gravenwezel	0496 28 85 04
Rafaël Keuppens	2970 Schilde	0499 32 32 74
Arno Rens	2970 Schilde	0499 22 11 29

Jonggidsen en Jongverkenners (11-14 jaar)



Enthousiaste jongens en meisjes van het 6^{de} leerjaar t.e.m. het 2^{de} middelbaar zijn niet bang van een beetje avontuur en om reeds zelf de handen uit de mouwen te steken.

- Op tocht gaan met een zelf-gesjord vlot,
- Hun eigen potje koken op een zelfgebouwd houtvuur,
- Slapen in patrouilletenten in een wei in de Ardennen,
- Zich uitleven tijdens grote bosspelen,
- Op 2-daagse gaan met de rugzak,
- Etc.

Steeds nieuwe uitdagingen, die ze bij de jonggivers leren en doen.

Ze leren samenwerken, verkennen en ondernemen, engagement tonen, samen overleggen en zich voor anderen in te zetten.

Zo ontdekken ze stilaan wat scouting echt inhoudt, ze zeggen hun belofte met trots en leren dat scouting ook niet stopt wanneer de vergadering afgelopen is ...

Jongverkennerleiding: jongverkenners@scoutsschilde.be

Brit D'Hauw	2970 Schilde	0476 56 36 50
Pieter Hendrick	2520 Oelegem	0472 45 56 28
Thomas Van De Wijer	2970 Schilde	04 78 07 41 25

Jonggidsenleiding: jonggidsen@scoutsschilde.be

Marion Verbiest	2970 Schilde	0478 33 16 50
Marie Kermans	2970 Schilde	0471 22 31 01
Magalie Duchesne	2970 Schilde	0474 03 66 93

Gidsen en verkeners (14-17 jaar)



De gidsen en verkeners zijn onze op 1 na oudste leden, vanaf het 3^{de} middelbaar t.e.m. het 5^{de}. Deze jongeren hebben heel wat in hun mars. Soms wel eens wat lui en moeilijk te motiveren, andere keren barsten ze van de energie en deugenieterij.

Op de scouts kunnen ze deze zoektocht naar zichzelf, samen met een nauwe groep vrienden en vriendinnen, volop beleven. Vaak ontdekken ze zo dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze ooit vermoedden.

Met grensverleggende activiteiten zoals voortotemopdrachten en 3-daagse op kamp, kunnen ze langzaam hun eigen kwaliteiten ontplooiën. Hierbij is solidariteit en vriendschap de sleutel naar hun succes.

Zo groeien ze op tot jongvolwassenen met een eigen boodschap en oog voor zijn medemens.

Verkennerleiding: verkeners@scoutsschilde.be

Roan Vermeyen	2970 'S Gravenwezel	04 86 50 34 66
Michiel Hendrickx	2520 Oelegem	04 78 36 79 83

Gidsenleiding: gidsen@scoutsschilde.be

Wout Eeckhout	2970 Schilde	0488 22 17 12
Chloé Konings	2970 Schilde	0484 49 22 62

Jins (17-18 jaar)

Zit je in het laatste middelbaar? (Dit is een richjaar. Je wordt jin in het jaar dat je 18 wordt). Bijna klaar om de grote stap in de 'wereld van de volwassenen' te zetten? Bij de jins krijg je de vrijheid en zelfstandigheid om deze al eens te verkennen en zelf initiatief te nemen. Aangezien je op buitenlands kamp gaat met je groep, dien je heel wat inspanning te leveren om dit mogelijk te maken. Wees creatief en organiseer bijvoorbeeld een origineel evenement of een fuif met je groep. Als voorbereiding op het leiding zijn, zal je wel eens extra leiding moeten zijn of zelf een vergadering in elkaar moeten steken. Dat jaar draait het er dus om dat je met je vrienden een super tof jaar beleeft en spelender wijs groeit in die zelfstandigheid en vrijheid.

Jinleiding: jins@scoutsschilde.be

Bas Gevers	2970 Schilde	04 99 45 56 09
Clara Van Dijck	2970 Schilde	0476 65 77 20



Uniform

In de scouts draag je een uniform. Dit is zo, omdat we aan iedereen duidelijk willen maken dat we scouts zijn en dat we als 1 groep samen sterk staan. Het uniform is een gegeven dat iedereen op straat direct herkent en dit heeft vele voordelen.

Wat zeker nog gemakkelijk is aan dit uniform is dat het stevig is en het niet snel vuil wordt. Als jullie kinderen eens een bosspel spelen of gewoon stevig ravotten is dit erg handig.

Praktische info: Uit wat bestaat het uniform?

Verplicht:

- **Scoutshemd** (verkrijgbaar in Hopper) Vanaf kabouters en welpen



Tekens op het hemd:	(1) Tak-teken (Hopper)	Optioneel
	(2) Groepslintje (Scouts €0,50)	Verplicht
	(3) Jaartekens (inschrijving scouts/hopper)	Verplicht
	(5) Vlaamse Leeuw (Hopper)	Optioneel
	(6) Universeel Scoutsteken (Hopper)	Optioneel
	(7) Lintje België (Hopper)	Optioneel
	(8) Beloftetekens (Krijg je als je je belofte hebt gedaan)	

- **Groene, korte broek of rok** (Hoeft niet Hopper) Vanaf Kabouters en Welpen
- **Scoutsdas** (4) Groen-Wit (Scouts €12) Iedereen

Optioneel:

- Groene, wollen scoutssokken (Hopper)
- Riem Scouts en gidsen Vlaanderen (Hopper)
- Trui of T-shirt scouts Schilde (website)

Moet ik een korte broek aandoen?

Sinds scoutsjaar 2011-2012 hebben we de regels terug een beetje verstrengd. Vroeger was een lange broek én een korte broek/rok toegelaten als deze groen was. Nu hebben we graag dat vanaf kabouters en welpen iedereen een korte, groene broek of rok aandoet, dit om de traditie in ere te houden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wanneer het vriest buiten, uw kinderen in een korte broek moeten rondlopen van ons!

Wij spreken af dat een lange broek is toegelaten in de periode tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie.

Waar vind ik de Hopper?

Hopper Winkel Antwerpen

Wilrijkstraat 45 - 2140 Antwerpen (hoek Plantin en Moretuslei)

Tel. 03 297 37 34

winkel.antwerpen@hopper.be

Onze winkel te Antwerpen is de ganse maand augustus 2017 geopend van dinsdag tem zaterdag.

Maandag	Gesloten
Dinsdag	10:00-12:00 12:30-18:00
Woensdag	10:00-12:00 12:30-18:00
Donderdag	10:00-12:00 12:30-18:00
Vrijdag	10:00-12:00 12:30-18:00
Zaterdag	10:00-12:00 12:30-17:00
Zondag	Gesloten



Waar kan ik op de scouts terecht om nog enkele spullen aan te kopen?

Heb je nog een das nodig, een jaarteken of lintje van onze scouts? Aarzel dan niet om dit te vragen aan een leider/leidster na een zondag vergadering. Zij kunnen je daarbij helpen.

Stam

De stam bestaat uit oudleiding die het scoutswezen nog geen vaarwel konden zeggen en daarom nog regelmatige op de scouts te vinden zijn. Zij staan niet meer actief in leiding, maar zij zorgen onder andere voor foerage op weekends en kampen en ondersteunen de leiding bij andere activiteiten.

stam@scoutsschilde.be



Mastworp

De mastworp is onze ouderwerking. Deze leuke groep bestaat uit een 10-tal enthousiaste mama's en papa's die onze scouts de nodige financiële, logistieke en zelfs morele steun geven. Zo zorgen zij bij de overgang elk jaar voor lekkere drankjes, hamburgers, pannenkoeken, taartjes...

Ook organiseren zij evenementen dit is een uitgerokende kans om andere ouders te leren kennen en eveneens de mastworpkas te spijzen.

Als laatste zijn we de mastworp ook erg dankbaar voor hun sponsoring bij onze verbouwingen van de lokalen.

Heeft u ook superveel zin om als ouder iets te doen voor onze scouts? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de mastworp. Zij zijn altijd opzoek naar nieuwe ouders om hun team te ondersteunen.

mastworp@scoutsschilde.be



't Zal wel zijn

Welzijn bespreekbaar maken? 't Zal wel zijn!

Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, waarin iedereen zich thuis voelt en vertrouwen centraal staat. Zo bieden we aandacht aan gedachten of gevoelens die anders niet in de kijker staan. Niet goed in je vel zitten? We gaan het onderwerp niet uit de weg, en zorgen voor het welzijn van elke scouts of gids. Van kapoen tot jin, van de knuffelhoek tot het onbekende bos, elke bluts of buil is welkom. Zelfs als praten moeilijk gaat, biedt onze zwijgende schouder steun. Leiding laten we niet in de kou staan en wordt ondersteund om hiermee aan de slag te gaan. We leven ons met volle overtuiging uit tijdens een spel en praten net zo goed de sterren van de hemel bij het kampvuur.

Je even niet oké voelen? 't Zal wel zijn!

Dat het leven niet altijd van een leien dakje loopt, is volkomen normaal. Als scouts en gidsen liggen we wel eens in de knoop met onszelf, of ploeteren we over hobbelwegen. Samen delen we de mooie momenten, maar bieden we ook troost wanneer het even wat minder gaat. Scouting vormt een veilige haven, waar elke boot kan aanmeren, ook als hij wat geschaafd is. Leden en leiding timmeren samen aanlegsteigers en gooien op tijd een reddingsboei naar elkaar. De scouts is een plaats waar we durven vertellen dat het niet goed gaat en kunnen aangeven wat onze persoonlijke grenzen zijn. We durven onze rugzak even afgeven wanneer hij te zwaar wordt. Want scouting, da's durven!

Jezelf kunnen zijn? 't Zal wel zijn!

We maken duidelijk dat het meer dan oké is om jezelf te zijn en je voluit te tonen, voor alles wat je bent en voelt. Iedereen heeft zijn eigen handleiding voor de bergen en dalen die we allemaal door trekken. De welp die 's ochtends vrolijk door het veld huppelt en tegen de middag geen blijf weet met zijn heimwee. Die ene jongverkenners die enthousiast meedoet met het themaspel, terwijl de anderen zich schamen. Of de stoere leidster die twijfelt aan haar eerste groepsspel. Met respect voor elkaar gaan we op verkenning en aarzelen we niet om ons binnenste grondplan in kaart te brengen en aan anderen te tonen. Onze scoutsgroep wordt een tweede thuis waar iedereen erbij kan en zichzelf kan zijn.

Er zijn voor elkaar? 't Zal wel zijn!

Ook in het rumoer van de groep luisteren we naar elkaar en naar onszelf. We verleggen samen grenzen en weten dat het ook uitdagend kan zijn om even halt te houden. We bouwen samen aan scouting, een plaats waar we zorgen voor elkaar en waar we respect hebben voor elke unieke ik, met een regenboog aan gevoelens. Zo vormt de groep een warm nest, waarin ruimte is voor zowel schouderklopjes als high fives, voor knipogen en knuffels. We blussen brandjes en gaan onvoorwaardelijk voor elkaar door het vuur gaan.

Neen zeggen? 't Zal wel zijn!

Je eigen kronkels, sluiptwegen en grenzen kunnen aangeven is een troef, niet het minst omdat ze voor iedereen anders zijn. Net daarom willen we dit jaar onze kleurrijke gevoelens in de verf zetten. Leiding staat klaar met dat gezond duwtje in de rug maar de keuze om nee te zeggen blijft voor handen. Nee zeggen is een tweerichtingsstraat, waarin iedereen zonder aandringen zijn bestemming bepaalt. Leiding en leden dragen samen bij aan het bewaren en respecteren van emotionele grenzen.

't Zal wel zijn! Een jaarthema dat even uitdagend als relevant is. We gaan ermee aan de slag, zoals steeds op en top scoutesk: met onbevangen speelsheid en onverslijtbare vriendschappen. Alle oplossingen gaan we onderweg niet vinden, misschien lopen we zelfs af en toe wat verloren. Samen bouwen we aan sterke fundamenten en verliezen we nooit de draagkracht van de leidingsploeg uit het oog. Oplappen, aansterken, of bijschaven: het belang van de groep, en iedereen die er deel van uitmaakt, staat voorop. Leiding biedt een luisterend oor, zorgt voor geborgenheid en af en toe wijze raad. Ook geven ze zelf aan wanneer het hun petje overstijgt. We staan nooit alleen en zijn elkaars vangnet waar nodig. Zo werken we vlijtig verder aan een wereld die beter is dan we haar gevonden hebben.





Ga naar deze link:

<http://www.scoutsschilde.be/jaarkalender/>